

Het kerstgevoel van onze stylisten

Wat is kerst volgens de stylisten van Wonen&Co? We hebben ons stylistenteam gevraagd hun kerstgevoel te vertalen naar het interieur. En wat zien we? De een kiest voor een minimalistische aanpak, de ander gaat voor rijk en uitbundig, maar allemaal zorgen ze voor een Kerstmis in stijl. Voor iedereen die op de valreep huis en tafel nog even extra feestelijk wil maken, én voor wie zelfs het terras kerstproof wil maken, zijn hier zes kerstferen boordevol inspiratie.

Tekst
SHYRA HUETING
Foto's
ANNE MARIE KAMP

Stolpje op de kersttafel

Wat doen die grote tuilenogen, dat kleine gewei en die kerstboom van amper 60 centimeter hoog op tafel? Styliste Sylvia Naber uit Westerbroek houdt niet van een doorsnee kerststukje met dennengroen, ballen en een kaars. Ze maakt iets anders: een stilleven dat een winterse sfeer symboliseert en artistiek verantwoord is. "Ik wilde met kerst iets doen voor op tafel. Iets winters, dat ook langer kan blijven staan. Ik heb dit stilleven gemaakt, bedoeld voor op een lange tafel in bijvoorbeeld een woonkeuken. De uil is een zacht kussen." Dat is niet alles. Sylvia wil ook aansluiten bij een trend: vitrinekastjes en stolpjes zijn op dit moment hot. "Door er in te zetten wat je mooi vindt, laat je zien wie je bent. Een verzameling bijvoorbeeld, of een collectie foto's. Zo geef je een persoonlijk accent aan je interieur. Handig voor de drukbezette mens is dat er geen stof bij komt." Behalve dit stilleven zet Sylvia ook nog een echte kerstboom in haar huis. "Prettige kerstdagen!

www.no9design.nl



DIY in winterwit

Els Selles, styliste in Zuidlaarderveen, houdt van de winter. "Dan komt alles tot rust. Het is tijd voor bezinning, vooral als het sneeuwt. Daarom heb ik voor winterwit gekozen, de kleur van de sneeuw. Met een sneeuwgedicht van mijn vriend en dichter Bernhard van Loon. En ook voor dieren: die kun je goed zien nu met al die kale bomen. In huis heb ik dieren op kussens en een mooie koeienhuid op de vloer. Met aan de muur een hertenkop, zelfgemaakt van een restje MDF en takken uit het bos. Zijn gewei draagt vogels en kerstballen. Hier is hij wit met roze, maar hij is ook leuk met behang, een combinatie van prints of iets anders wat je bedenkt." Els is voorstander van DIY: Do It Yourself. "Zelf maken is persoonlijk, gezellig en goedkoop. Mijn moeder deed het vroeger al met ons. Lekker de tijd nemen om dingen te maken. Daar horen ook zelfgebakken taart en veel kaarslicht bij. Zo kun je heel wat warme winterse avondjes doorbrengen voor de openhaard!"

www.destijlzolder.nl



Modern met een Finse himmeli

Een kerstinterieur is vaak bombastisch van sfeer. Daar houdt styliste Adrienne van Dijken uit Groningen niet van. Vandaar dat ze thuis een strakke moderne kerstsfeer heeft gecreëerd. "Dit jaar heb ik gekozen voor dingen die je zelf kunt maken en die goed passen in een modern interieur. Volgens een Finse kersttraditie heb ik zelf een himmeli, een mobiele, ontworpen. Je ziet ze in allerlei kleuren, maar ik ben voor wit gegaan. Je moet de mobiele wel tegen een achtergrond met wat kleur hangen, anders komt hij niet goed uit. Verder heb ik van een tweedehands houten tafel een sidetable gemaakt. Zaag hem gewoon doormidden, verf hem zwart en bevestig hem aan de wand. De styling heb ik gedaan met dingen die ik al eens had gekocht in Scandinavië. Lekker low budget allemaal. Om niet alles in het zwart en wit te hebben, heb ik er een groene kandelaar bij gezet. Dat breekt het een beetje. De werkbeschrijving van de mobiele staat op mijn website. Ik wens iedereen stijlvolle feestdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar!"

www.adriannevandijken.nl

